



*We zien het, we
voelen het, we
ervaren het—niet
alleen in ons eigen
leven, maar ook op
grotere schaal in
wat er in de wereld
gebeurt.*

TWEE GROOTMEESTERS IN DUEL

Heb je ooit de documentaire *A Man on a Wire* gezien? Hij gaat over een paar tergend lange minuten in 1974, toen de Fransman Philippe Petit over een kabel tussen de toppen van de Twin Towers liep. De stad eronder verstarde, terwijl de mensen met stomme verbazing zagen hoe het hem lukte geen van beide kanten op te vallen.

Voel jij je wel eens als Philippe Petit? Alsof je over een strak koord loopt en probeert jezelf in evenwicht te houden? Je probeert niet de ene en ook de andere kant niet op te duikelen, want je weet niet welke keuze je in welke afgrond zal doen belanden. Voelt het wel eens alsof er om jou heen een grimmige veldslag gaande is tussen onzichtbare machten, die elk proberen je hun kant op te trekken?

Ja? Dan ben je niet de enige.

De dichter T.S. Eliot schreef: 'De wereld draait en de wereld verandert / maar één ding verandert niet./ In al mijn jaren verandert één ding niet . . . / De aanhoudende strijd tussen goed en kwaad.'¹³

Friedrich Nietzsche, een van de invloedrijkste filosofen uit de moderne geschiedenis, zei: 'Laten we tot de slotsom komen. De twee *tegengestelde* waarden van 'goed en slecht,' het goede en het kwade,' zijn op aarde duizenden jaren lang met elkaar verwickeld geweest in een vervaarlijke strijd.'¹⁴

'Om te beginnen', schreef de zestiende-eeuwse theoloog Erasmus, 'moeten we ons voortdurend bewust zijn van het feit dat het leven hier beneden het best omschreven kan worden als een soort onderbroken oorlogsvoering.'¹⁵

Maar we hoeven geen theoloog, dichter of filosoof te zijn om de werkelijkheid van dit conflict te doorgronden. Wie heeft geen strijd, veldslag of worsteling tussen tegenstrijdige krachten ervaren in

zijn of haar eigen geest, geweten en hart? *Mag ik dingen stelen van mijn werk, vooral omdat mijn baas zo'n nare man is? Mag ik tegen mijn vrienden liegen? Hoe reageer ik op het geflirt van mijn getrouwde collega?*

Zonder twijfel ervaren veel mensen de worsteling tussen deze tegengestelde machten, tussen goed en kwaad, correct en fout. We zien het, we voelen het, we ondergaan het, niet alleen in ons eigen leven, maar ook op grotere schaal in wat er in de wereld gebeurt.

Wie zijn deze machten? Zijn het alleen maar producten van onze verbeelding? Zo niet, waar komen ze dan vandaan; wat willen ze en hoe moeten we ermee omgaan?



Om te beginnen staat één ding vast: ons heelal is ontzagwekkend groot. Het zou een enorme ruimteverspilling zijn—letterlijk—als onze aarde het enige bewoonde hemellichaam zou zijn. Voor velen staat vast dat we niet alleen zijn. De astrobiologie is een tak van wetenschap die op allerlei manieren probeert elders in de kosmos bewust leven te ontdekken. Maar terwijl astronomen hun gevoelige apparatuur op de sterren richten, in de hoop dat zij een intelligent gemompel of gepiep zullen opvangen, stelt de Bijbel duidelijk wat de wetenschap alleen maar vermoedt: De aarde is niet de enige bewoonde plek in het universum.

‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de

kwade geesten in de hemelsferen’ (Efeziërs 6:12). ‘We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden’ (1 Korintiërs 4:9).

‘Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde’ (Job 1:6, 7).

Deze bijbelcitaties verwijzen niet alleen naar het bestaan van bovennatuurlijke wezens uit andere delen van de schepping, maar geven ook aan dat deze hier op aarde bij ons verkeren—en ook dat sommige daarvan ons ronduit vijandig gezind zijn.

Het meest veelzeggende bijbelgedeelte dat ons zicht geeft op wat er werkelijk gebeurt achter de schermen van deze veldslag van letterlijk kosmische proporties, is: ‘Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid . . . Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft’ (Openbaring 12:6-9, 12).

Om kort te gaan: buiten het bereik van onze zintuigen, waarmee we slechts een dun schijfje van de werkelijkheid kunnen waarnemen, woedt er een grote strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus en Satan, op elke niveau van het menselijke bestaan. Van de confrontaties tussen naties tot de geluidloze worstelingen in iedere mensenziel gaat het over zaken met eeuwige consequenties. We zitten middenin een kosmische veldslag van bovennatuurlijke en onzichtbare machten. Zij vinden hun oorsprong in andere delen van de schepping, maar hun strijd speelt zich vooral hier af.

Veel mensen wuiven het bestaan van Satan weg, en van engelen en al het bovennatuurlijke.

Voor hen bestaat alleen de natuurlijke wereld, alleen wat de natuurwetten en wetenschappelijke principes eerbiedigt. Maar dat geeft een zeer beperkte blik op de werkelijkheid. Hoewel de Bijbel het bestaan van de wetten en principes van de natuur bevestigt, laat hij zien dat de werkelijkheid daardoor niet wordt beperkt.

Bijvoorbeeld, hoeveel gesprekken via mobiele telefoons gaan er niet constant door de lucht om ons heen—net zo echt als de adem uit onze mond? Zouden we die werkelijkheid ontkennen, omdat we deze gesprekken niet kunnen oppikken, aangezien we uit onszelf niet over de benodigde ontvangers beschikken? Vraag de mensen die ziek zijn geworden van de straling van de kernrampen bij Tsjernobil en Fukushima maar eens of we niet geraakt kunnen worden door wat we niet kunnen zien!

Hoewel we daar niet zelf voor gekozen hebben, bevinden we ons in een wereld waarin goed en kwaad, juist en verkeerd, wet en wetteloosheid, fatsoenlijk en onfatsoenlijk, geloof en ongeloof, dingen naar de macht. Iedere dag voegen onze gedachten, daden en woorden ons bij een van de twee kampen van dit grote spirituele conflict. We zien dit conflict overal om ons heen en nemen het iedere dag in ons eigen leven en hart waar.

Flip Wilson, een populaire Amerikaanse komiek uit de jaren zeventig, uitte van tijd tot tijd de kreet, die uiteindelijk deel werd van de Amerikaanse spreektaal: *'The devil made me do it!'* (De duivel heeft het me laten doen!) Zeker, hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand. Maar als we om ons heen kijken, naar de verloedering, het leed en het geweld, dat vooral wordt veroorzaakt door wat mensen doen, zou zijn kreet—hoewel humoristisch bedoeld—wel eens veel meer waarheid kunnen bevatten dan Flip Wilson ooit gedacht heeft. Als dat zo is, is dat ondanks de lachsalvo's eigenlijk niet zo grappig.

Het fantastische nieuws is dat God ons een ultieme uitweg, een uiteindelijke overwinning heeft aangeboden. Dit leven met al zijn moeiten en problemen is niet alles wat er is. Het leed, de verloedering en het kwaad dat wij overal zien hoeft in ons leven niet het laatste woord

te hebben. 'Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, *opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst* als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur' (2 Petrus 1:4).

Waarom het gaat is: *Aan wiens kant staan we in dit conflict?* Blijf lezen: we willen de opties helder op een rijtje zetten.

¹³ T. S. Eliot, *The Complete Poems and Plays* (New York: Harcourt Brace, 1980), blz. 98.

¹⁴ Friedrich Nietzsche, *On the Genealogy of Morals* (New York: Random House, 1967), blz. 52.

¹⁵ Desiderius Erasmus, *The Essential Erasmus* (New York: Penguin Books, 1993), blz. 28.

Het kwaad lijkt op alle vlakken te winnen. Maar het goede zal zegevieren.

HET GROTE CONFLICT

Laatste deel van de vijfdelige reeks van Ellen G. White over de grote strijd tussen goed en kwaad.

Deze klassieker beschrijft wat er zich vanaf de tijd van de Bijbel achter de schermen van de kerkgeschiedenis heeft afgespeeld.

Het laatst herzien in 1911, maar nog steeds actueel!



Paperback, kleur, 488 blz.

*Te bestellen voor € 12,00
(incl. porto- en servicekosten)*

via

www.servicecentrum-adventist.nl